



Christen  
gemeente  
Tholen



september  
2021

# De Parelvisser

aanbidding  
gemeenschap  
discipelschap  
bediening  
evangelisatie

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

# Christengemeente Tholen

## De Parelvisser



"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen.  
christengemeentetholen.nl

Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt; Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel.

Uitgave september 2021

### Van de redactie

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. **3 oktober 2021**. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op **zondag 26 september 2021 voor de maand oktober** in te leveren bij: secretariaat@christengemeentetholen.nl. De oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht om ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen

### Giften of bijdragen

Wilt u een **algemene gift** of **specifieke gift** overmaken dan graag op rek. nr. **NL82RABO 0360 905412**. Wilt u een **gift voor het zendingswerk** overmaken dan graag op rek. nr. **NL61RABO 0360 9536 11** beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482

### De Christengemeente

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voeggesprek plaatsvindt. Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden



### Inhoud Parelvisser

Erediensten september  
De doorgeslagen LHBTI beweging  
Agenda september  
Samen Beter Bouwen cursus  
De tien huwelijks geboden  
Laat ons samen bidden  
Jouw getuigenis hier!  
Roosters september  
Roosters Parelkids & crèche  
6 adviezen-regels  
Aanmelden via Eventbrite, hoe?

aanbidding

gemeenschap

discipelschap

bediening

evangelisatie

# Erediensten

Onze eredienst op zondag vindt plaats met voorlopig een maximum aantal van 50 aanwezige gemeenteleden. Men moet zich vooraf aanmelden om een dienst bij te wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de aanmeld link vind je ook op onze website. *(Het blijft nog steeds kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting)*. Kom je naar de eredienst? Kleed je wat warmer aan dan gebruikelijk omdat blijven ventileren.

De eredienst wordt ook via een [link](#) uitgezonden op [livestream](#).

Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.

[Klik op onze website op de knop rechtsboven voor de link naar livestream](#)

## Eredienst aanvang 10.00 uur (ook online te volgen)

(vooraf aanmelden via de website, instructies vind je achterin deze Parelvisser)

	Spreker	Bijzonderheden
05-09	Jos-Jaap-Colin-Brendan <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-startzondag-eredienst-165126254071">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-startzondag-eredienst-165126254071</a>	Startdag & Maaltijd van de Heer
12-09	André Wisse <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-12-09-2021-167617856521">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-12-09-2021-167617856521</a>	
19-09	Edgar Hovan <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-19-09-2021-167619084193">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-19-09-2021-167619084193</a>	

Mocht ergens na 20 september de 1½ meter regel komen te vervallen, is iedereen van harte welkom zonder aanmelden, dan wordt het weer 'vrije inloop'!

26-09	Peter Grabijn <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-26-09-2021-169068543565">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-26-09-2021-169068543565</a>	
03-10	Sander Bruins Slot <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-03-10-21-maaltijd-van-de-heer-169068980873">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-03-10-21-maaltijd-van-de-heer-169068980873</a>	Maaltijd van de Heer
10-10	Henk Poot <a href="https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-10-10-2021-169069526505">https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-10-10-2021-169069526505</a>	

## Opnamen prediking

De link voor livestream: [https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP\\_fiY0ge7isGA/live](https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live)  
Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden

# De doorgeslagen LHBTI beweging

24 juni 2021 Column Walfried Giltjes, senior voorganger The Shelter, Haarlem

Ik wil graag wat met je delen over iets waar ik me, als vader, druk om maak. En zoals elke ouder weet komen dat soort dingen meestal niet goed uit.

Deze column schrijf ik een aantal dagen na vaderdag. Overal op social media staan plaatjes van vaders met cadeaus en knutsels in hun hand. Mooi dat er een dag is om de vaders én moeders even in het zonnetje te zetten. Niets mis mee.

Het werd me vanmorgen weer duidelijk hoe ontzettend belangrijk de rol is van vaders en moeders. Als vader besef ik dat ik een belangrijke rol vervul in het creëren van een “secure base” in de levens van onze kinderen. Een secure base is een veilige basis, een plek waarop kinderen terug kunnen vallen, een boei in het water die wel wat meebeweegt maar toch op z'n plek blijft. Als ouders is het onze taak om die veilige plek te creëren voor onze kinderen. Hoe jonger de kinderen zijn hoe belangrijker het is om deze plek voor ze te creëren en dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor andere volwassenen met invloed in het leven van kinderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan leerkrachten, jeugdleiders of grootouders.

Er is een ontwikkeling gaande in de samenleving die de veilige basis van kinderen aan het wiebelen brengt. Het aan het wiebelen brengen is het gevolg van de LHBTI lobby die de afgelopen jaren gaande is. LHBTI komt op voor de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse-personen. Iedereen die LHBTI-beweging een warm hart toedraagt, zal blij zijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Eerlijk is eerlijk, de mensen achter deze beweging hebben hun werk uitstekend gedaan. Zij hebben LHBTI gerelateerde onderwerpen duidelijk op de maatschappelijke agenda gezet en met resultaat. Op allerlei plekken is de regenboog vlag, het geclaimde symbool van deze beweging te zien. Op de meeste middelbare scholen wordt er invulling gegeven aan de paarse vrijdag die ruimte geeft aan diversiteit. Ik begrijp de gedrevenheid van deze beweging. Als er een groep te maken heeft met bedreiging, geweld, discriminatie en het structureel worden achtergesteld, dan is het goed dat er mensen zijn die voor hen opkomen. Het is goed dat we met elkaar zeggen dat we niet willen dat mensen erbuiten vallen in onze samenleving. Maar als je het mij vraagt, dan is de LHBTI beweging momenteel aan het doorslaan. Het slaat door op het gebied van beïnvloeden van kinderen. Ik zal je uitleggen waarom ik dat vind.

We vinden het de normaalste zaak van de wereld dat minderjarigen niet mogen stemmen. Kinderen en tieners kunnen niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de keuzes die zij maken. Ik kan me een situatie herinneren van de tijd dat ik docent was op een MBO. In die tijd was de PVV van Geert Wilders in opkomst. Geert kan nogal uitgesproken zijn over bepaalde onderwerpen en dat is blijkbaar iets wat de jongeren uit mijn klas wel aansprak. Er ontstond een flinke discussie en de ongenuanceerde meningen en heftige uitspraken vlogen door het klaslokaal. In een klaslokaal met tieners mag dat. Het hoort bij de ontwikkeling van deze groep. Op deze manier ontdekken zij wat zij werkelijk vinden, maar het is ook zo dat we hen nog niet een rood potlood laten oppakken om daadwerkelijk een vakje in te kleuren op de dag van verkiezingen. Daarvoor is het te vroeg. Daarvoor kun je nog niet overzien wat de gevolgen zijn van de keuze die je maakt. We doen dat op andere

gebieden ook. We geven een kind van 12 geen autosleutels als het zelf denkt te kunnen rijden en we laten een kind van 13 geen tattoo zetten. Als het goed is zijn er dan volwassen mensen in hun leven die zeggen: “Ho, wacht even, daar ben je nog niet aan toe, ik geef je nog niet de toestemming om zulke grote beslissingen te nemen die impact hebben op je leven.” Dat vinden we normaal en logisch. Maar als het om LHBTI onderwerpen gaat dan lijkt het wel alsof alle remmen verdwenen zijn en dat leeftijd geen enkele rol meer speelt.

Afgelopen jaar heeft onze dochter verschillende keren te maken gehad met LHBTI gerelateerde onderwerpen. Dat kan ook niet anders sinds de verplichting die scholen hebben om onderwijs te geven over diversiteit en seksuele voorkeur. Dat dit gebeurt is begrijpelijk, want het is nu eenmaal onderdeel van de samenleving. Maar is het behulpzaam wanneer een leerkracht zegt: “Je denkt nu dat je een meisje bent maar misschien kom je er straks wel achter dat je toch een jongen bent”? Ik geloof van niet en dat blijkt wel uit de reacties van leeftijdgenoten van mijn dochter. Een klasgenoot die tegen haar zegt dat ze biseksueel is, een andere vriendin die twijfelt of ze misschien toch een jongen is omdat ze van stoere dingen houdt. Even voor de duidelijkheid, ik heb het niet over volwassenen maar over kinderen van 11, 12 jaar oud! Een twaalfjaar oude biseksueel, waar hebben we het over!? Ik hoop dat er een volwassene is die tegen haar zegt, “lieve schat, dit is nog niet voor jou.”

Het is bekend dat jonge mensen tot hun 25ste ontwikkelen tot de persoon die zij zijn. Tot die tijd gaat elk kind, tiener, puber en jongvolwassene door periodes heen van ontdekken en onzekerheid. Het is onze taak als volwassenen hen daar doorheen te leiden en een veilige basis te vormen in deze voor hen onzekere tijd.

De LHBTI beweging slaat door wanneer jonge kinderen aangemoedigd worden om keuzes te maken waar ze nog helemaal niet aan toe zijn. De vlag gaat uit, er volgt applaus, aandacht en respect als een 13-jarige uit de kast komt. Dit is in mijn ogen niet hoe we de jonge generatie helpen naar volwassenheid. Een kind van die leeftijd kan niet overzien wat de gevolgen zijn van zulke grote keuzes.

Ik kies ervoor om als vader een secure base te zijn, door mijn dochter te vertellen wie zij is, hoe God haar ziet en wat ik, als vader, voor haar zie in de toekomst. Wanneer ik dat doe dan zie ik een knappe, lieve, getalenteerde meid die begint aan haar tienertijd, die volop aan het ontdekken is wie zij is en die door zal ontwikkelen tot een geweldige vrouw. Ik zie dat zij een lieve man trouwt, kinderen krijgt en een ontzettend goede moeder zal zijn. En dit vertel ik haar bijna elke dag. En als er in haar tienertijd momenten zijn dat ze twijfelt of vragen heeft dan is er altijd ruimte om te praten, te discussiëren, van mening te verschillen. Dat hoort bij het proces van ontdekken wie zij is, maar voor nu geef ik haar simpelweg niet de ruimte om hierin zelf grote keuzes te maken. Er komt een dag dat zij in staat is om als jongvolwassen vrouw weloverwogen keuzes te maken voor het leven. Daarin heeft ze alle vrijheid en wat ze ook kiest, ik zal altijd van haar blijven houden.

Een presentje krijgen op Vaderdag is leuk, maar zegt niet zo heel veel over je vaderschap. Vaders, wees een vader! Creëer die secure base in het leven van je kind en voorkom dat je de zekerheid die zij zo hard nodig hebben aan het wiebelen brengt door maatschappelijk geaccepteerde overtuigingen voor hun voeten te leggen.

# Agenda september

Voor de meeste activiteiten dien je je vooraf aan te melden



## Bidstonden

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in de grote zaal of lokaal 5

Elke zaterdag van 07.00 - 08.00 uur in de grote zaal of lokaal 5

Vooraf aanmelden verplicht bij Els

Elke woensdag 08.30 - 09.30 uur in lokaal 5.

Vooraf aanmelden bij Jedidjah,



## Ronny Heyboer

Donderdag 9 september om 19.30 uur.

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ronny-heyboer-9-september-167611910737>



## Tiener avond

Zaterdag 11 september de start van de tieneravonden. En op zaterdag 25 september is het tieneravond. Info bij Daniël



## Parelklas

Op zondag 12 september is er Parelklas in DOK 11 om 10.00 uur



## Jeugd avond

Zaterdag 18 september & 2 oktober is het jeugdavond.

Info bij Barendine



## Samen Beter Bouwen

Op dinsdag 28 september start de 6 delige cursus Samen Beter Bouwen, meer info op de volgende pagina.



## Huisgroepen

Komen samen in week 37 (13-17 sept.) & week 39 (27 sept.-1 okt.)



## Fundament studie

Interesse? Neem dan contact op met Paul



## Bijbelstudie

Op donderdag 23 september om 19.30 uur is het Bijbelstudie avond



## creamiddag

Op woensdag 29 september van 13:30 tot en met 15:30 uur voor alle creatievelingen. Vooraf aanmelden bij Jedidjah

---

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het Bulletin en op onze website [christengemeentetholen.nl](http://christengemeentetholen.nl)

---

# “Samen Beter Bouwen”

Op dinsdag 28 september zal in onze gemeente de cursus Samen Beter Bouwen van start gaan.

## Meldt je nu aan! vol=vol



### Start cursus dinsdag 28 september!

Binnen onze gemeente zijn we rijk aan mensen die specifieke gaven hebben. Daar zijn we heel blij mee, maar... deze worden lang niet altijd vruchtbaar gemaakt. Mede omdat we van onszelf en van elkaar soms nauwelijks weten hoe God ons heeft gemaakt.

Paulus schetst in 1 Korintiërs 12 de gemeente als een Lichaam waarin ieder een unieke plaats inneemt. En waarin iedereen even waardevol is, ondanks de verschillen die er zijn tussen een “hand” en een “voet”.

De cursus Samen Beter Bouwen is een **hulpmiddel** om te ontdekken wat de unieke kenmerken van ieder persoonlijk zijn. En om te **onderzoeken** hoe we die het beste kunnen gebruiken binnen onze persoonlijke situatie en beschikbare tijd.

Zo kan SBB een bijdrage leveren aan **gavengericht** werken in de gemeente. Gedurende de vijf bijeenkomsten zullen we aan de hand van de Bijbel meer zicht krijgen op de manier waarop de kerkelijke gemeente functioneert. Maar ook wat onze betrokkenheid en onze rol is of zou kunnen zijn in het geheel. Met behulp van enkele **testjes** zullen we ook ontdekken wat ons eigen interessegebied, onze ervaringen, onze geestegave(n) en onze stijl van werken is.

Naast een gedeelte waarin gedoceerd wordt, is er iedere avond ook tijd ingeruimd om in kleine groepjes door te praten. **De cursus is niet bedoeld voor een specifieke groep mensen in de gemeente, maar interessant en toepasbaar voor ieder die wil groeien in zijn geloof.** De ene avond bouwt op de andere voort; het is dus de bedoeling dat je alle vijf de avonden aanwezig bent wanneer je je aanmeldt hiervoor.

Meldt je nu aan:

[secretariaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl)

**De cursus zal op dinsdagavond**

**om de week plaatsvinden**

Op 28-09 / 12-10 / 26-10 /

09-11 / 23-11 / 07-12



We beginnen om 19.15 uur met koffie en thee en willen om 19.30 uur starten.

Met een korte pauze ertussen gaan we door tot ± 22.00 uur

**Graag voor 15 september aanmelden voor de cursus via**

[secretariaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl) i.v.m. de te bestellen materialen

# De tien Huwelijksgeboden

- 1.** Gij zult uw partner waarderen.
- 2.** Gij zult geen volmaaktheid van elkander verwachten.
- 3.** Gij zult geduldig, begripvol, vriendelijk en oprecht zijn.
- 4.** Gij zult de tuin der liefde dagelijks bijhouden.
- 5.** Gij zult uw uiterste best doen te voorkomen dat het vertrouwen van uw partner geschaad wordt of afneemt.
- 6.** Gij zult uw trouwgeloften niet vergeten, met name die belangrijke woorden '...in voor- en tegenspoed'.
- 7.** Gij zult niet verbergen wat ge werkelijk voelt. Wederzijdse liefde is als een kamer die in het zonlicht baadt en waar vrij en zonder angst over de dingen van het hart kan worden gesproken.
- 8.** Gij zult elkander altijd respecteren als individu. Kleinerende woorden en een scherpe tong kunnen de relatie ernstig verstoren. Lieve woorden versterken de eigenwaarde, geven levenskracht en brengen vrede voort.
- 9.** Gij zult uw huwelijk de ruimte geven om te groeien. Beide partners moeten de toekomst met vertrouwen tegemoet willen zien; vandaag is voor hen een betere dag dan gisteren, en morgen is hun band nog hechter.
- 10.** Gij zult God Uw Schepper eren al de dagen van uw leven en nooit vergeten dat Hij het is die u verenigd heeft.







Gemeenschap



Discipen



Dienstverlening



Evangelisatie



Aanbidding

Getuigenissen

Jouw getuigenis hier!



Dit is ECHT. . . ! Lees de getuigenissen!



Voor mij was het gewoon een gegeven dat  
God er is.



Kort en simpel: God was bij mij!

Hallo allemaal!

Zoals jullie misschien weten, staat op onze website een aantal getuigenissen van gemeenteleden. Ze vertellen heel open over wat God in hun leven heeft gedaan ([www.christengemeentetholen.nl/overig/getuigenissen](http://www.christengemeentetholen.nl/overig/getuigenissen)).

Toen de Christengemeente 25 jaar bestond (inmiddels 8 jaar geleden) hebben we een boekje 'Dit is echt!' vol getuigenissen van gemeenteleden verspreid over het hele eiland Tholen, deur aan deur.

We hebben een aantal van die getuigenissen later ook op de website van de Christengemeente gezet. Maar inmiddels zijn we heel wat jaren verder!

We zouden heel graag de getuigenissen op de website willen aanvullen!

En daarom dit oproepje! Zou jij je getuigenis willen vertellen?

Ook de website van onze gemeente is een hele mooie plek om mensen te vertellen over wat onze Heer in jouw leven heeft gedaan!

Als jij mee wilt werken aan deze manier om mensen te bereiken, dan kan je je melden bij Maria of Jessica. Je mag je verhaal natuurlijk zelf opschrijven, maar als je dat moeilijk vindt, maakt Jessica een afspraak met je om jouw verhaal te horen en het voor je op te schrijven. We plaatsen er ook een foto bij. Die mag je zelf leveren, of Jessica kan er een van je maken.

We hopen dat we op deze manier de website mogen aanvullen met nieuwe verhalen van jullie!

groet, Maria en Jessica

# Laat ons samen bidden...



Aan het begin van deze nieuwe dag, Heer, kom ik bij U om U te vragen om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil de wereld vandaag bekijken zoals U de wereld ziet.

Help mij om alleen het goede in ieder persoon te zien.

Bescherm mijn oren tegen laster en bescherm mijn mond tegen het spreken ervan.

Ik wil alleen gezegende gedachten in mijn hoofd hebben.

Ik bid dat ik zo gastvrij en vol vreugde ben dat iedereen die mij ontmoet Uw aanwezigheid voelt en dat ik U, Heer, vandaag aan anderen mag laten zien.

Amen

Jedidjah

## Poetsploeg rooster september

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak

Week	Datum	Poetsploeg
36	6-10 sept.	Liesbet -Corina -Ester -Margreet S -Linda
37	13-17 sept.	Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W
38	20-24 sept.	Dirk -Ties -Els -Marjolijn
39	27 sept. -1 okt.	Jannie -Rebecca -Anneke -Petra
40	4-8 okt.	Maria -Elly

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.

Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden aub. alvast bedankt.

De poetsploeg is op zoek naar 1 persoon die 1 x in de 5 weken de crèche wil poetsen, (maximale tijd is ongeveer 30 minuten in de 5 weken)

en iemand die de poetsgroep van Maria en Elly wil komen versterken.

## Welkom september

5 sept.	Ina
12 sept.	Lavina
19 sept.	Margaret
26 sept.	Lavina
3 okt.	Ina



# Rooster



# & crèche

Mocht je onverhoopt niet kunnen, ruil dan met met andere Parelkidsleiding.

Datum	5 Sept.	12 Sept.	19 Sept.	26 Sept.	3 Okt.	10 Okt.
	Maaltijd van de Heer				Maaltijd van de Heer	
Lokaal 4 Groep 1-2	startdag alle leiding	Margaret Eline Anneke	Thijmen Ruben Topagna	Arina Jannie	Luka Febe Rachel	

Datum	5 Sept.	12 Sept.	19 Sept.	26 Sept.	3 Okt.	10 Okt.
	Maaltijd van de Heer				Maaltijd van de Heer	
Lokaal 1 Groep 3-4	startdag alle leiding	Sandra Silvia Arjon	Renske Jedidja Bram	Wim Bo Samuel	Sandra Silvia Arjon	Jaccoline Laurens

Les:	Buiten spelletjes	Ester wordt koningin Ester 1-2	Haman wil het Joodse volk ombrengen 3:1-14	Ester redt het Joodse volk. Ester 8:3-17	Jeremia wordt Gods profeet Jer. 1-3	Een nieuwe koning en priesters Jer. 33
------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------

Datum	5 Sept.	12 Sept.	19 Sept.	26 Sept.	3 Okt.	10 Okt.
	Maaltijd van de Heer				Maaltijd van de Heer	
Lokaal 5 Groep 5-6-7-8	startdag alle leiding	Lies Alev	Rudi Daniëlle	A3an Maria	Barendine Cees	Lies Alev Daniëlle

Datum	5 Sept.	12 Sept.	19 Sept.	26 Sept.	3 Okt.	10 Okt.
	Maaltijd van de Heer				Maaltijd van de Heer	
Lokaal 3 Crèche	Febe Hanneke B Jet Ziva	Dani Ron Zara Iris	Mark Marja Ziva Christy	Marjolijn Ruth Noelle Zara	Hanneke B Febe Iris Jet	



## In de Oesterschelp:



1. **Ben je ziek? Blijf thuis** bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis.



2. Denk aan de **1½ meter**
3. Hang je **jas** aan je stoel



4. **Activiteiten**  
Probeer zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan met in acht neming van de regels. Laat deelnemers vooraf aanmelden. Vrouwenochtend, creamiddag, huisgroepen in de Oesterschelp enz.

**Activiteit vooraf melden bij:** [secretariaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl)



5. Drink gezellig **koffie/thee**. Instructies vind je in de keuken



6. Alles wat je hebt gebruikt **schoonmaken**. Dankjewel.

**FIJN DAT JE MEEHELPT!**

aanbidding

gemeenschap

discipelschap

bediening

evangelisatie

# Aanmelden via Eventbrite:

1. Ga naar onze website [www.christengemeentetholen.nl](http://www.christengemeentetholen.nl) en **KLIK OP** de Bijbelstudie of zondag dat je naar de dienst wil komen
2. Klik op **DE LINK** die je ziet tussen de tekst
3. EventBrite opent en vraagt of je wil registreren:
  - **REGISTREER** dan voor desbetreffende dienst/Bijbelstudie (registreren en aanmelden is hetzelfde)
  - Vul het **AANTAL PERSONEN** in en meld je aan (registreren en aanmelden is hetzelfde) (Parelkids aanmelden is niet nodig)
  - Vul je je **GEGEVENS** in en **REGISTREER**
4. Via je opgegeven mailadres krijg je een **BEVESTIGING** dat je welkom bent.
5. Kun je onverhoopt toch niet komen, **ANNULEER** dan zodat anderen de gelegenheid krijgen jou plaats in te nemen: klik onderaan de bevestigingsmail op “jouw bestelling online bekijken en beheren”, en klik op “bestelling annuleren” en bevestig
6. **VOL?** Zet jezelf op de **WACHTLIJST**, zodat we eventueel kunnen schuiven met mensen die vaker in de dienst komen. We communiceren hierover via je opgegeven mailadres.
7. Voor vragen bel of app 06-11124907 (Maria) of mail naar dit adres: [secretriaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretriaat@christengemeentetholen.nl)