



Christen  
gemeente  
Tholen



JANUARI  
2021



Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

# Christengemeente Tholen

## De Parelvisser



"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen.  
christengemeentetholen.nl

Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt;  
Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel.

Uitgave januari 2021

### Van de redactie

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. **7 februari 2021**. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op **zondag 31 januari 2021 voor de maand februari** in te leveren bij email adres: [secretariaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl).

De oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht om ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen

### Giften of bijdragen

Wilt u een **algemene gift** of **specifieke gift** overmaken dan graag op rek. nr. **NL82RABO 0360 905412**. Wilt u een **gift voor het zendingswerk** overmaken dan graag op rek. nr. **NL61RABO 0360 9536 11** beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482

### De Christengemeente

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voorgesprek plaatsvindt. Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden

## Inhoud Parelvisser

Luisteren en genezen  
Erediensten januari  
Week van gebed 2021  
Eenzaamheid in de Bijbel  
Agenda januari  
Zie, Hij komt! Bijbelstudie  
Laat ons samen bidden  
Roosters januari  
Troost  
Nieuwsbrief Fineke  
Aanmelden via Eventbrite, hoe?

Ik wens je **Zegen**  
**Moed**  
**Hoop** **Liefde**  
**Geloof** **Kracht**  
**Vertrouwen**

aanbidding

gemeenschap

discipelschap

bediening

evangelisatie

# Luisteren en genezen

Een moeder huilt over een doodgeboren baby.

Een echtgenoot wordt van zijn vrouw weggerukt door een tragisch ongeluk.

De tranen van een kind van acht vallen op de doodskist van een vader.

En de jammerklacht klinkt: 'God kan het U dan niets schelen?'

'Waarom *ik*?'

'Waarom *mijn* vriend?'

'Waarom *mijn* bedrijf?'

Het is de tijdloze vraag.

De vraag is gesteld door letterlijk elke persoon die hier op aarde rondgewandeld heeft. Er is nooit een president, een arbeider of een zakenman geweest die die vraag niet gesteld heeft. Kan het mijn God wat schelen?

Of is mijn pijn het gevolg van een blunder van God?

Terwijl de wind loeide en de zee woest bruiste, schreeuwden de ongeduldige en doodsbangen discipelen angstig naar de slapende Jezus.

*'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?'*

Hij had door kunnen slapen.

Hij had hen kunnen vertellen dat ze hun mond moesten houden.

Hij had ongeduldig op kunnen springen om boos de storm weg te sturen.

Hij had op hun onvolwassenheid kunnen wijzen ...

Maar dat deed hij niet.

Met al het geduld dat alleen iemand heeft die echt betrokken is, reageerde Hij op de vraag. Hij stilde de storm zodat zijn antwoord de rillende discipelen niet kon ontgaan. Jezus beantwoordde eens en voor altijd de knagende vraag van de mens: waar is God als ik pijn heb?

Luisteren en genezen.

Daar is Hij mee bezig.

Hij geeft om ons.

Uit: In Gods werkplaats - Max Lucado



# Erediensten

Zolang de landelijke lock down duurt zijn alle erediensten alleen online te volgen via onze website door op de knop 'naar livestream' te klikken.

Zodra de lockdown voorbij is:

Vindt de eredienst op zondag plaats met voorlopig een maximum aantal aanwezige gemeenteleden. (vanaf 30 personen) Men moet zich vooraf aanmelden om een dienst bij te wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de link vind je op de website en hieronder. *(het blijft nog steeds kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting).*



Kom je naar de eredienst?  
Kleed je wat warmer aan dan gebruikelijk omdat we wel warm stoken, maar we ook moeten ventileren.

De eredienst wordt via een **link** uitgezonden op **livestream**. Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.

Klik op onze website op de knop rechtsboven voor de link naar livestream

## Eredienst aanvang 10.00 uur online te volgen

(vooraf aanmelden via de link als de dienst weer bezocht mag worden, instructies vind je achterin deze Parelvisser)

	Spreker	Bijzonderheden
10-01	Anton Lagendijk	online
17-01	André Wisse	onder voorbehoud live of online
24-01	Jan Kees de Feijter	onder voorbehoud live of online
31-01	Chris Snoep	onder voorbehoud live of online
07-02	Dirk Lemmens	Maaltijd van de Heer onder voorbehoud live of online

## Opnamen prediking

De link voor livestream: [https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP\\_fiY0ge7isGA/live](https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live)

Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden

## Adressengids 2021

Gegevens:

Staan je gegevens *nog niet* vermeld of *verkeerd* in het adressengidsje, geef dit dan door.

**Wil je ook in de adressengids?**

Ben je gast en wil je graag in het adressengidsje vermeld staan, geef dan je gegevens door

Gegevens doorgeven aan:

secretariaat@christengemeentetholen.nl

Informatie over de  
week van gebed  
volgt via de mail  
en website

'21

week  
van  
gebed  
voor eenheid

17 t/m 24 januari

# #blijfinmijnliefde

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen  
Johannes 15 vers 5-9

 missie  
nederland

 oikomenē

weekvan  
gebed.nl



# Eenzaamheid in de Bijbel: hoe wordt er gekeken?

Wanneer het gaat over eenzaamheid is het werkwoord ‘zien’ een belangrijk woord. Wat zie je zelf; hoe kijk je? Eenzaamheid is alsof je alleen in je huis bent en je kijkt door het raam naar buiten. Je ziet van alles: zonlicht, wolken, regen. Mensen komen voorbij, vogels vliegen af en aan. Er gebeurt genoeg. Heel dichtbij, maar je maakt er geen deel van uit en voelt je alleen.

Of andersom: wat zien anderen? Word je gezien of heb je het idee dat niemand je ziet of in ieder geval niet echt? Wie zich niet gezien voelt, kan zich erg eenzaam voelen. Laat me dit illustreren aan de hand van Lukas 19: 1 t/m 10:

*En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven.*

*En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.*

*En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.*

Je zou eens moeten tellen hoe vaak daar het werkwoord ‘zien’ of ‘kijken’ voorkomt. We ontmoeten Zacheüs, een joodse man die het bij de bezettende machthebbers, de Romeinen, tot oppertollenaar heeft geschopt. Hij is rijk, maar vermoedelijk ook eenzaam. Een afvallige in de ogen van zijn volksgenoten (vers 7) maar ook bij de Romeinen hoort hij niet echt.

Wanneer Jezus in de buurt is, wil Zacheüs Hem erg graag zien. Hij klimt zelfs in de boom wanneer dit eerst niet lukt. Daar moet wel meer achter zitten. Een (onbewust?) verlangen om echt gezien te worden? Onder de boom kijkt Jezus op en Hij kijkt Zacheüs aan. Jezus ziet hem zitten: eenzaam en alleen.

Maar Jezus ziet meer. Hij wil binnenkomen in Zacheüs’ huis en treedt zo binnen in Zacheüs’ hart. Jezus doorbreekt de eenzaamheid. Here Jezus, leer ons kijken met Uw ogen!

Auteur: Arjen Grobbe

## Zo ver weg van jou

In een paar woorden wordt gezegd wat eenzaamheid is: een gemis aan zinvolle contacten. Mensen zijn (ver) weg, soms heel letterlijk, maar ook figuurlijk.

Eenzaamheid oplossen is niet eenvoudig.

Ondanks dat er in onze maatschappij veel aandacht is voor eenzaamheid en er veel initiatieven zijn om mensen die eenzaam zijn tegemoet te komen, blijkt uit cijfers dat het aantal mensen dat zich eenzaam voelt toeneemt. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren.



Mark, een puber van 15 voelt zich alleen tussen zijn leeftijdsgenoten, Ria, een jonge moeder, vraagt zich af of er wel iemand is die ziet hoe pittig ze het heeft. Renske, mantelzorger van haar dementerende man durft haar verhaal niet te vertellen, omdat ze haar man niet tekort wil doen. Gert, directeur van een groot bedrijf, is een paar jaar geleden gescheiden en zit iedere avond alleen met een aantal biertjes voor de tv. Magda had tot maart 2020 een vol leven, maar door corona viel het een na het ander weg en nu zit ze hele dagen alleen thuis.

Het is opmerkelijk dat naast dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem is, er aan de andere kant veel behoefte is aan stilte en rust. Nog nooit verschenen er zoveel artikelen en boeken rond dit onderwerp. Kloosters hebben niet eerder zoveel gasten ontvangen als de afgelopen jaren. Stilteweekenden waren binnen de kortste keren volgeboekt. Heeft dit met elkaar te maken? Alselm Grun schrijft in zijn boekje over de kunst van het alleen zijn: *'Wat ons moderne mensen kwelt is niet de eenzaamheid, maar het steeds groter wordende onvermogen om de eenzaamheid aan te kunnen. De kracht om het alleen zijn vol te houden. De levenskunst om eenzaamheid positief te ervaren kwijnt weg.'*

Ik waardeer alle pogingen die gedaan worden om de eenzame mens de hand te reiken. De Bijbel roept ons ertoe op. Maar misschien moeten we elkaar ook leren hoe we om kunnen gaan met stilte en het alleen-zijn. Niet in het minst om juist dan God te zoeken en te ontdekken dat Hij zich met ons wil verbinden.

Auteur: Alide Snitselaar

# Agenda januari

## \* Bidstonden

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in de grote zaal of lokaal 5

Elke zaterdag van 07.00 - 08.00 uur in de grote zaal of lokaal 5

Vooraf aanmelden verplicht bij Elis,

Elke woensdag 08.30 - 09.30 uur in lokaal 5.

Vooraf aanmelden bij Jedidjah,

## \* Vrouwenochtend

Dinsdag 12 & 26 januari onder voorbehoud om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 uur.

Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca

## \* Tiener avond

Zaterdag 30 januari onder voorbehoud is het tieneravond.

Info bij Daniël

## \* Jeugd avond

Zaterdag 23 januari onder voorbehoud is het jeugdavond.

Info bij Barendine

## \* Huisgroepen

Komen samen in week 5 (1-5 febr.) onder voorbehoud

## \* Micha cursus

Dinsdag 12 & 26 januari om 19.30 uur. In deze cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk.

Vooraf aanmelden bij Colinda

## \* Fundament studie

Interesse? Neem dan contact op met Paul

## \* Bijbelstudie Zie, Hij komt

Op donderdag 28 januari deel 1 om 19.15 u inloop met koffie en thee, aanvang 19.30 uur. De studie duurt tot ± 22.00 uur. Meer info op de volgende pagina.

Ook te volgen via livestream. Vooraf aanmelden via Eventbrite

## \* creamiddag

Op woensdag 27 januari onder voorbehoud van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen. Vooraf aanmelden bij Jedidjah

## \* VOP

Mocht er een creatieve oplossing voor een geschikte locatie beschikbaar zijn is het op zondag 17 januari VOP voor alle brugklassers onder voorbehoud

---

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het Bulletin en op onze website [christengemeentetholen.nl](http://christengemeentetholen.nl)

---



# Zie, Hij komt!

Een achtdelige bijbelstudieserie over het Bijbelboek Openbaring door Wim Grandia

## Als een lamp die schijnt

Grandia: "Er is een groeiend besef is dat we in een bijzondere tijd leven en dat er daarom behoefte is aan 'eschatologisch' onderwijs vanuit het Woord van God. Er is echter over dit onderwerp zo'n variëteit van (soms tegengestelde) opvattingen dat we maar liever niet onze handen branden aan zoiets controversieels. Maar ik geloof dat alles wat er gaande is ons steeds dichterbij brengt bij een wereld, zoals deze wordt beschreven in Openbaring. En juist daarom is het nu de tijd om het profetisch woord (opnieuw) te openen en te bestuderen. Zoals Petrus het schreef: 'En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart' (2 Petrus 1:19)."

## Bewust maken

"Mijn uitgangspunt is dat Openbaring ons is gegeven om ons 'iets te openbaren of te onthullen'," zegt Grandia, "en dat is het tegenovergestelde van 'iets zo ingewikkeld mogelijk maken'. Ik ga bij de behandeling uit van een grotendeels chronologische opzet, waarbij de 'outline' te vinden is in Openbaring 1:19. Johannes krijgt daar de opdracht om op te schrijven wat hij heeft gezien (de openbaring van de verheerlijkte Christus), en wat nu is (het tijdperk van de kerk, verwoord in de zeven brieven van hoofdstuk 2 en 3), en wat hierna zal geschieden (vanaf Openbaring 4, zowel in de hemel als op de aarde en uitmondend in de wederkomst van de Here Jezus). Voor alle duidelijkheid: het gaat in deze studie niet om het promoten van de volmaakte eindtijdivisie (als die al bestaat), maar wel om het bewust maken van de tijd waarin we leven, het aanwakken van het verlangen naar de wederkomst en de oproep om ons te heiligen en te reinigen."

- 28-01-2021 **Avond 1 Thema: De Openbaring.** Openbaring 1:1-20  
11-02-2021 **Avond 2 Thema: Wie overwint...** Openbaring 2:1 - 3:22  
25-02-2021 **Avond 3 Thema: De Heer tegemoet.** Openbaring 4:1-11  
11-03-2021 **Avond 4 Thema: Een boekrol met 7 zegels.** Openbaring 4:2 - 5:14  
25-03-2021 **Avond 5 Thema: de grote verdrukking.** Openbaring 6:1 - 18:24  
08-04-2021 **Avond 6 Thema: De eindstrijd.** Openbaring 12:1 - 19:21  
15-04-2021 **Avond 7 Thema: Het komende vrederijk.** Openbaring 19:1 - 20:10  
22-04-2021 **Avond 8 Thema: Alles wordt nieuw.** Openbaring 20:7-22:21



## Opzet van de avond

19:30 Opening - Studie I - Pauze - Studie II 21:55 Afsluiting

## Zelf meemaken? AANMELDEN VERPLICHT

Wil je deze acht studieavonden zelf meemaken? De avonden vinden plaats in de Oesterschelp in Tholen. Je kunt je telkens een maand vooraf voor deze studie [inschrijven](#) via onze website [christengemeentetholen.nl](http://christengemeentetholen.nl) (Eventbrite) Vol? Zet jezelf dan op de [wachtlijst](#). Sta je op de wachtlijst? Je hoeft niets te missen want de studie is op hetzelfde tijdstip ook [online via livestream](#) te volgen. Christengemeente Tholen heeft het recht de aanmeldingen aan te passen. Mocht het nodig zijn kunnen we zorgen dat iedereen een keer persoonlijk aanwezig kan zijn bij de studie. Als het enigszins kan/mag schalen we op naar meer dan 30 bezoekers die aanwezig mogen zijn in de zaal. Deze Bijbelstudie wordt ook via [livestream](#) (link op website) uitgezonden maar is daarna niet meer beschikbaar.

# Laat ons samen bidden

Handelingen 5:29

Maar Petrus en de anderen antwoordden en zeiden:  
Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.



Mooie tekst om het nieuwe jaar mee in te nemen.  
Meer aan God gehoorzaam zijn dan aan mensen.  
Ik neem bij mezelf vaak waar dat ik graag mensen please.  
En dat gaat niet perse ten koste van de waarheid,  
maar het is niet altijd datgene wat God van me vraagt.  
En ik denk dat het een goede zaak voor mij is om mezelf dan eerst af te vragen,  
Here God wat wilt U eigenlijk?  
Dat is dan gelijk iets wat me weer terugvoert naar het gebed, want om eerlijk te  
zijn ben ik van mezelf niet zo sterk dat ik tegen mensen in kan gaan en als dat  
nodig is dan zal ik eerst moeten "roepen" Heer help mij.  
En eigenlijk is dat wel leuk, als je zo leert leven, dan wordt je leven een  
voortdurend gebed. Paulus zegt, bid onder alles.  
Als je zo leeft dan kom je haast vanzelf bij de bovenstaande tekst uit.  
God meer gehoorzaam zijn dan mensen.  
Leef ik altijd zo? Eerlijk gezegd niet.  
Voor mij is dit gegeven een voortdurende worsteling, waarbij ik vaak op m'n  
gezicht ga, maar waarbij ik ook dagelijks bijleer.  
En juist dat is denk ik een van de grote doelen van gebed.  
Leren om te leven naar Gods wil!

Henny

## Rooster



## & crèche

Zodra de zondagdiensten weer starten met bezoekers wordt er een nieuw Parelkids rooster opgesteld. We houden je op de hoogte. Het creche rooster blijft bij aanvang hetzelfde.

## Poetsploeg rooster januari (indien nodig)

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak

Week	Datum	Poetsploeg
2	11-15 jan.	Tonny -Jacqueline -Colinda
3	18-22 jan.	Dirk -Ties -Els -Marjolijn
4	25-29 jan.	Jannie -Rebecca -Anneke -Jolanda
5	1-5 febr.	Maria -Nel -Elly
6	8-12 febr.	Jedidjah -Liesbet -Corina -Ester

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.

Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp.

aanbidding

gemeenschap

discipelschap

bediening

evangelisatie

# Troost

In het Jodendom kent men de rouwstoel: een speciale stoel waar de rouwende in gaat zitten. Aan beide kanten staat een stoel voor de troosters. In principe is die altijd bezet. Er hoeft niets gezegd te worden, het gaat om aanwezigheid. De rouwende krijgt alle tijd om te treuren. Als de rouwende wil praten, dan wordt er geluisterd. Als de rouwende huilt, dan wordt er meegehuild. Als de rouwende stil is, dan is iedereen stil. Het bezoek aanvaardt de rouwende in zijn toestand. Zeven dagen duurt deze rouwperiode. Daarna wordt de rouwende voorzichtig gestimuleerd om weer deel te gaan nemen aan het leven en bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Deze rust en mogelijkheid om te rouwen is in onze tijd en cultuur vaak ver te zoeken. Er moet zoveel geregeld worden, dat soms pas na maanden iets van rouwen op gang komt. En dan zijn de omstanders het veelal vergeten.

Deze ‘coronatijd’ maakt rouwen nog lastiger. Ik zag in mei van achter mijn computer een rouwdienst met hier en daar een mens in een grote kerk. De weduwe met haar kinderen (die waren er gelukkig) alleen voorin. Een paar banken erachter de moeder van de weduwe, alleen. Verderop haar zus met haar man, en daar weer achter vrienden, die als ze geen partner hadden, ook alleen zaten. Zelf zat ik op 100 kilometer afstand te huilen. Iedereen zat in zijn eigen rouwbubbel. Wat een eenzaamheid, wat een onmacht en machteloosheid. Ondanks de mooie woorden die de dominee sprak, kwam alleen al door het beeld heel duidelijk naar voren hoe ingewikkeld het is om juist in deze tijd van afstand houden te rouwen en te troosten.

Als ik een lezing geef over verdriet en troost, zoek ik met de belangstellenden naar wat troost nu eigenlijk is. Het valt niet mee om dat goed onder woorden te brengen. Mensen denken vaak dat ze bij mensen met verdriet van alles moeten doen of zeggen, maar de ervaring leert dat troost vooral bestaat uit nabijheid, betrokkenheid, de ander geborgenheid schenken. Gelukkig worden er manieren gevonden om op een of andere manier nabij te zijn. Sociale media kon en kan veel betekenen. Of gewoon een brief schrijven met herinneringen aan de overleden persoon. Iemand vertelde dat ze, achteraf gezien, al de persoonlijke post niet had willen inruilen voor een condoleanceavond met handdrukken. Een ander benoemde de rust die er was nu ze zoveel met het gezin alleen was. Die kant is er ook.

In het woord troost zit ook iets van trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid. Juist ook nu is dat belangrijk. **Houd vol met aandacht geven, met contact zoeken en laten weten dat je aan iemand denkt.** Voor veel mensen is dat moeilijk, want het leven van alle dag neemt je al snel weer in beslag. Dat terwijl de dagen of weken voor een rouwende eindeloos lang kunnen duren. Zet in je agenda wanneer je iemand wilt bellen of schrijven. Zet sterfdata van familie of bekenden op de kalender en neem die ieder jaar over om contact te kunnen blijven zoeken, jaar na jaar. Ook nu geldt: het zijn de kleine dingen die het doen. Een vrouw die haar vader had verloren toen ze puber was zei: ‘Het meest had ik aan de conciërge van school. Als ik langs hem liep zei hij soms: ‘Gaat het een beetje?’ Ik wist dat hij eraan dacht. Dat was genoeg.’

Auteur: A. Snitselaar

Op God rust mijn heil en mijn eer,  
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God



Beste gemeente,

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar hier vliegt de tijd ons door de vingers. Ondertussen is het de vooravond van een Kerstfeest zoals nooit eerder.

Hier in Bolivia hebben veel mensen al weken geleden de kerstversieringen opgehangen. Er is een groot verlangen naar iets vertrouwds, en positiefs.

Toen we bezig waren om een bezoek te plannen aan de gevangenis, hebben we het hart van God gezien voor de gedetineerden. Het was een wonder hoe we in staat

waren om bijbels te kopen voor de gedetineerden in 4 gevangnissen in La Paz, en materiaal voor een jeugdgevangenis. We hadden twee grote evangelisatie acties waarbij we iedereen, inclusief de politie konden bereiken. De andere drie zullen we D.V. in Januari doen. Gebed stellen we erg op prijs, voor goede contacten en ook Gods' bescherming.

Ook in Mision Adulam is dit een tijd van veel activiteit. De jaarlijkse evaluaties met de teams en natuurlijk de gebruikelijke warme chocolademelk met panettone om samen het jaar af te ronden. We zullen de Heer danken, voor wat Hij deed, en ook voor u, die er elke dag bij was: in gebed en door uw trouwe liefdegaven.

We kunnen dit jaar goed afronden wat werkelijk een wonder is. We zijn dankbaar dat bijna de helft van de jongeren hun rehabilitatieproces goed afronden en terug naar huis gingen. De kinderen die hulp krijgen in Jesed konden we wat levensmiddelen meegeven na een leuke middag samen.



In alles wat we doen deze tijd zijn we ons er zeer van bewust dat de tweede golf hier begonnen is. Dat betekent vitamines inslaan en ontsmettingsmiddelen, maar ook een buffer aan levensmiddelen. We kunnen ons hart niet sluiten voor de extreme armoede (30% of zelfs maar 20% van het minimumloon) waarin sommige gezinnen van onze jongeren en kinderen leven.



U en degenen die u lief zijn wens ik hele mooie kerstdagen toe, en Gods rijke zegen, Zijn kracht en nabijheid in alles wat 2021 gaat brengen. Moge de Heer u vasthouden en helpen om dicht bij Hem te blijven in deze moeilijke tijd. Dit komt met hartelijke groeten, ook van iedereen in Mision Adulam, Fineke

Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.  
Website: <http://www.mision-adulam.nl/>

Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam.

Een andere mogelijkheid (niet aftrekbaar) is per creditcard via Whydonate op de website.

Om extra FB gebedspunten te ontvangen, graag melden met een mailtje.

Foto's:

1. In mijn gang.
2. Felina en ik danken Theresa die met pensioen gaat.
3. Felina vertelt over Kerst in de viering in Jesed.



# Aanmelden via Eventbrite:

1. Ga naar onze website [www.christengemeentetholen.nl](http://www.christengemeentetholen.nl) en **KLIK OP** de Bijbelstudie of zondag dat je naar de dienst wil komen
2. Klik op **DE LINK** die je ziet tussen de tekst
3. EventBrite opent en vraagt of je wil registreren:
  - **REGISTREER** dan voor desbetreffende dienst/Bijbelstudie (registreren en aanmelden is hetzelfde)
  - Vul het **AANTAL PERSONEN** in en meld je aan (registreren en aanmelden is hetzelfde) (Parelkids aanmelden is niet nodig)
  - Vul je je **GEGEVENS** in en **REGISTREER**
4. Via je opgegeven mailadres krijg je een **BEVESTIGING** dat je welkom bent.
5. Kun je onverhoopt toch niet komen, **ANNULEER** dan zodat anderen de gelegenheid krijgen jou plaats in te nemen: klik onderaan de bevestigingsmail op “jouw bestelling online bekijken en beheren”, en klik op “bestelling annuleren” en bevestig
6. **VOL?** Zet jezelf op de **WACHTLIJST**, zodat we eventueel kunnen schuiven met mensen die vaker in de dienst komen. We communiceren hierover via je opgegeven mailadres.
7. Voor vragen bel of app 06-11124907 (Maria) of mail naar dit adres: [secretriaat@christengemeentetholen.nl](mailto:secretriaat@christengemeentetholen.nl)