

1 Korinthe 10:1-4

Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt
dat onze vaders allen onder de wolk waren
en allen door de zee zijn gegaan,
en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,
en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,
en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben.
Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde;
en die rots was Christus.

Deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons.

De bedoeling is dat we er iets van zullen leren

Wees niet bang! Houd moed!

Vandaag zullen jullie zien hoe de Heer jullie zal redden.

Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien,

zullen jullie nooit meer zien.

De Heer zal voor je strijden

en u moet stil zijn/ u moet niets doen.

Exodus 14:13





Numeri 11:18

Tegen het volk moet u zeggen:

Heilig u tegen morgen, en u zult vlees eten.

U hebt immers ten aanhoren van de HEERE gejammerd:

Wie zal ons vlees te eten geven?

We hadden het zo goed in Egypte!

Daarom zal de HEERE u vlees geven,

en u zult eten.

U zult het niet één dag eten,

geen twee dagen,

geen vijf dagen,

geen tien dagen,

en geen twintig dagen,

maar tot een volle maand,

totdat het u de neus uit komt en u ervan walgt.

Want u hebt de HEERE, Die in uw midden is, verworpen,
en hebt voor Zijn aangezicht gejammerd:

Waarom zijn wij eigenlijk uit Egypte vertrokken?

het vlees zat nog tussen hun tanden voordat het gekauwd was,
toen de toorn van de Heer tegen het volk ontbrandde
en de Heer bracht het volk een zeer grote slag toe.

Hij opende een rots en er vloeide water uit,
dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde.
Psalm 105: 41



Want zij geloofden niet in God
en vertrouwden niet op Zijn heil/Zijn redding.

Psalm 78:22

God is getrouw,

Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt,

Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven

om dat te kunnen doorstaan.

1 Korinthe 10:13



Hij wilde dat jullie ontzag voor Hem zouden leren hebben.

Daarom liet Hij jullie hongerlijden.

Toen gaf Hij jullie manna,

iets wat jullie en jullie voorouders nog nooit hadden gezien.

Want Hij wilde dat jullie zouden begrijpen

dat een mens niet alleen van brood leeft.

Een mens leeft óók van elk woord dat God spreekt.

Deuteronomium 8:3



DENK NIET VAN JEZELF DAT JE **GEWELDIG BENT**

WEES VERSTANDIG EN BEDENK
GOED DAT ER VOOR GOD MAAR
ÉÉN DING BELANGRIJK IS:
DAT JE GELOOFT IN
JEZUS CHRISTUS