



Christen
gemeente
Tholen

Februari
2019

De Parelvisser

aanbidding
gemeenschap
discipelschap
bediening
evangelisatie



Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Christengemeente Tholen

De Parelvisser



"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen. Tel. nr. 0166-602319
christengemeentetholen.nl

Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt;
Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel.

Uitgave februari 2019

Van de redactie

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. **3 maart 2019**. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op **zondag 25 februari 2019 voor de maand maart** in te leveren bij secretariaat@christengemeentetholen.nl

De oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht om ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen

Giften of bijdragen

Wilt u een **algemene gift** of **bouw gift** overmaken dan graag op rek. nr. **NL82RABO 0360 905412**. Wilt u een **gift voor het zendingswerk** overmaken dan graag op rek. nr. **NL61RABO 0360 9536 11** beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482

De Christengemeente

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voeggesprek plaatsvindt. Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden

Inhoud van De Parelvisser

Geestelijke groei
Erediensten februari
Laat ons samen bidden & Handen
Onkruid
Agenda februari
Roosters februari
Rooster Parelkids & Slapen
Jarigen & Ingekomen giften
Weetjes



Af te halen in het boekeneiland
na ondertekening van de AVG verklaring

Geestelijke groei

"Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederlijke liefde en aan de broederlijke liefde voor iedereen.

Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft."

(2 Petrus 1:3-8.)

Groei betekent dus:

1. een toenemende kennis van en inzicht in het Woord van God,
2. een afname van de greep van de zonde in je leven,
3. een toename in het gelijkvormig worden aan Christus, en
4. een toename in geloof en vertrouwen in, en overgave aan God.

We kunnen dit prachtig samenvatten "met deze tekst:

"Hij (Jezus) moet meer worden, maar ik minder.."

(Johannes 3:30.)

Hoe komt geestelijke groei tot stand?

Om geestelijk te kunnen groeien, moet je er eerst zeker van zijn dat je echt geestelijk leven bezit door je geloof in de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt het zo: *"God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet"* (1 Johannes 5:11-12.)

Iets wat dood is groeit niet, dus geestelijke groei kan alleen plaatsvinden in iemand die de Heer Jezus Christus als zijn of haar Verlosser kent.

Geestelijke groei gebeurt niet in een handomdraai, het is een levenslang proces dat plaatsvindt door Gods Woord biddend te lezen en het in je leven toe te passen. 2 Timotheüs 3:16-17 leert ons: *"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."*

Geestelijke groei kan niet buiten Gods Woord om.

Een andere sleutel tot groei bestaat uit het wandelen in de Geest.

Galaten 5:16-18, 24-26 legt uit:

"Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden."

Geleid worden door de Geest betekent: met hem vervuld worden, Hem toestaan je leven te gaan beheersen en richting te geven. (Efeziërs 5:18.) Dit wordt tot stand gebracht door er bewust voor te kiezen, op de Heilige Geest te vertrouwen en je in gedachten, woorden en daden te laten leiden (Romeinen 6:11-14).

Als een gelovige er niet in slaagt om op de leiding van de Heilige Geest te vertrouwen, dan heeft dit tot gevolg dat hij of zij niet voldoet aan de roeping en de positie waarin de verlossing voorziet. Efeziërs 4:1 zegt: *"Zo roep ik, de evangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is"*.

Geestelijke Groei - Wat is het Resultaat?

Het resultaat van geestelijke groei kun je lezen in Galaten 5:22-23:

"De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet."

Als je merkt dat je meer liefdevol wordt, vrolijker, vriendelijker, meer zelfbeheersing hebt, etc. dan kun je er gerust op zijn dat de geestelijke groei zich voltrekt in jouw leven. Wordt nooit ongeduldig, God werkt zijn plan in jou uit. Stel jij je ervoor open. God werkt op verschillende manieren in verschillende mensen. Sommige mensen groeien snel, terwijl anderen langzaam maar gestaag groeien. Ons brandpunt moet er niet uit bestaan dat we onszelf met anderen vergelijken, maar dat we onszelf met Gods Woord vergelijken.

Gebruik Gods Woord als een spiegel!

Jakobus 1:23-25 zegt: *"Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet"*.

Stel je er voor open en God gaat komende tijd gebruiken voor jou als een geestelijke groeispurt tot glorie van zijn Naam.



DE 5 STADIA VAN GEESTELIJKE GROEI

Het proces van geestelijke looptijd dat mensen doorgaan zal variëren van persoon tot persoon.

Erediensten

Elke zondagochtend komen wij om 10.00 uur samen in de “Oesterschelp” aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen.
In de erediensten staat de eer van God centraal.
Daarbij passen eerbied en rust, waaruit de ware lofprijzing kan voortkomen.

Eredienst op zondag om 10.00 uur

De zangdiensten worden ingevuld door het aanbedding team

Spreker:

03-02 Jan Kees de Feijter **Maaltijd van de Heer**

10-02 Dirk Lemmens

17-02 Arjan Baan

24-02 Sander Bruins Slot

03-03 Colin Harmsen vd Vliet **Maaltijd van de Heer**

VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 17 februari

Parelklas is op **zondag 3 februari & 3 maart** na afloop van de zangdienst

Blijf je ook?

Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.
Blijf je ook? We kunnen dan napraten over de dienst en wellicht nader met elkaar kennismaken.



Iets delen op zondag & mededelingen Bulletin

Mededelingen, getuigenis of andere zaken m.b.t. de eredienst graag **voor vrijdagavond 18.00 uur melden**. Mededelingen voor het **bulletin uiterlijk tot zaterdag 09.00 uur** doorgeven. Beide aan secretariaat@christengemeentetholen.nl

Opnamen prediking

Op christengemeentetholen.nl kan elke preek **downloaden/beluisteren** of live meeluisteren via **livestream** (inloggen)

Gebed voor de dienst

Voor de aanvang van de eredienst op zondagochtend is er voorbede voor de dienst en de Parelkids. Deze bidstond is voor een ieder toegankelijk.
Bid je mee, wil je dan uiterlijk om 9.50 uur in DOK 11 aanwezig zijn

Laat ons samen bidden

Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 2 Korinthe 6:4 HSV

We kunnen terugkijken op een heerlijke week van gebed. Een week waarin we Gods aanwezigheid mochten zoeken en ervaren. Wat hebben we een gezegende tijd gehad met broeders en zusters uit verschillende kerkgemeenschappen.

Zo goed om elkaar als kinderen van een Vader te mogen ontmoeten.

Een soort familie bijeenkomst dus.

Samen hebben we onze Vader gevraagd om dicht bij onze broers en zussen te zijn die niet met ons samen konden komen. Omdat ze te ver weg waren of omdat ze het moeilijk hadden. Goed om dat zo samen te mogen doen.

Is het altijd makkelijk om zo'n hele week iedere avond (of de avonden dat je kunt) samen te komen? Nee niet altijd, maar het geeft wel altijd weer zegen.

Ik kijk dan naar de tekst hierboven waar Paulus zegt dat hij zichzelf onder alle omstandigheden een dienaar van God kan noemen.

En ik zou niet durven zeggen dat ik/wij de verdrukkingen, noden of benauwdheden van Paulus onderga. Des te meer reden om in veel volharding Gods aangezicht te zoeken. Voor elkaar, ik denk bijvoorbeeld aan de gebedsavond voor Ben en Sharon en Jacob.

Voor mensen buiten de gemeente. En voor broeders en zusters ver weg. God zegene jullie allen in de voorbede.

Henny

Handen

Als ik een slinger in mijn handen heb, is het *kinderspeelgoed*.

Met een slinger in de hand had David een *geducht wapen*.

Het ligt er maar net aan wie hem in handen heeft.

Twee vissen en vijf broden in mijn handen zijn wat *sandwiches* met vis.

Twee vissen en vijf broden in de hand van Jezus was *voedsel voor een menigte*.

Het ligt er maar net aan wie ze in handen heeft.

Spijkers in mijn handen brengen op zijn hoogst een *vogelhuisje* tot stand. Spijkers in de handen van Jezus Christus brachten *redding voor de hele wereld*. Het ligt er maar net aan wie ze in handen heeft.



Dus leg alles wat je bezig houdt,
je zorgen,
je angsten,
je hoop en je dromen,
je familie en je relaties in Gods handen.

Want het ligt er maar net aan *Wie* alles in handen heeft!

Onkruid



Paardenbloemen

Paardenbloemen. Eén van die dingen in de schepping waarvan je afvraagt waarom ze er zijn. Niemand zet ze in een vaas, dieren eten ze niet en echt mooi zijn ze ook niet. Niemand wil ze, maar in onze voortuinen tieren ze welig. Gewapend met een heus paardenbloemen uitsteekmes ga ik ze soms te lijf.

Dan ontdoe ik de hele grasmat van alles wat maar op paardenbloem lijkt.

Met wortel en tak roei ik het uit. Binnengekomen vier ik mijn overwinning.

Mijn paardenbloemen uitsteekmes kan ik omsmelten tot ploegschaar.

Toch is de overwinning maar tijdelijk want die vermaledijde paardenbloemen blijven telkens terugkomen. Het is hardnekkig. Net onrecht is het.

Als je niets doet gaat het bizar woekeren, dus het moet eruit met wortel en tak. Maar de overwinning is tijdelijk: als je niet oplet komt het gewoon weer terug. Zo is dat. Tijdelijke overwinningen blijven nodig tot de schepping grondig wordt herzien: als er geen onrecht en pijn en paardenbloemen meer zullen zijn.

Auteur: Tim van Wijngaarden - Cabaretier, liedjesschrijver, columnist

BOAZ

'Ik dank u, heer', zei ze, 'want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.' Ruth 2:13

Ruth kwam met haar schoonmoeder naar een vreemd land. Twee berooide en kansloze vrouwen, tenzij er iemand is die recht doet. In Boaz ontmoet Ruth de God van Israël. In hem gaan Gods armen wijd open en kan ze thuiskomen.

Boaz doet niets groots of meeslepends. Hij is gewoon op zijn eigen akker aan het werk en maakt daar de keuze om recht te doen. Recht aan zijn personeel. Recht aan de armen. Recht aan zijn medeoudsten in zijn stad.

Zo krijgt op Boaz akker het onkruid geen ruimte, kunnen de mensen die op zijn weg komen gaan bloeien en kan Gods plan zich ontfouwen.

Boaz is een prachtig voorbeeld voor hoe God wil dat zijn kerk is. Het mooie is dat het dus ook klein en dichtbij mag blijven. Je hoeft niet de hele wereld op je nek te nemen, maar je mag je richten op die ene ander die op je pad komt.

Agenda februari

Bidstonden

Elke **zondag van 09.50 - 10.00** uur in DOK 11, elke **maandag 19.00 - 20.00** uur, elke **woensdag 08.45 - 09.30** uur en elke **zaterdag 07.00 - 08.30** uur in lokaal 5

Zanguurtje in Ten Anker

Zondag 10 februari is er in het zorgcentrum 'Ten Anker' weer een zanguurtje waarbij iedereen van harte welkom is. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur.

Na afloop is er koffie en thee. Info bij Tineke

Huiskringen

Komen deze maand samen in **week 7** (11-15 febr.) & **9** (25-28 febr.)

Fundament studie

Op **donderdag 7 & 21 februari** om 19.45 uur inloop met koffie of thee, aanvang is om 20.00 uur

Bijbel studie

Op **donderdag 7 & 21 februari** om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang is om 19.30 u. Thema: "Leven & leer van de Here Jezus in het Mattheüs evangelie"

Vrouwenochtend

Dinsdag 12 & 26 februari om 9.30 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 09.45 uur. Info: Rebecca

Tiener avond

Zaterdag 16 februari om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur & **zaterdag 2 maart** inloop om 17.30 u met gezamenlijke maaltijd

Jeugd avond

Zaterdag 16 februari & 2 maart om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra's place. 22.00 uur naar huis

Werkvergadering

Dinsdag 19 februari om 19.30 uur voor alle functioneel verantwoordelijken

Christian Athletes Tholen

Vrijdag 22 februari CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys

crea middag

Op **woensdag 27 februari** van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen

Bootcamp

Elke **zaterdag ochtend** sporten van 09.30 tot 10.30 uur. (09.20 uur aanwezig)

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl

Roosters februari

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak

Datum	Crèche	Bible-Theek	Boekentafel
03-02	Conny -Ruth -Egbert -Rebecca	Henny	Yvonne
10-02	Mark -Wendy -Marjolijn -Zeruja	Lida	Henny
17-02	Egbert Anja -Hanneke J	Olivier	Maria
24-02	Marja -Ron -Hanneke B	Anita	Ina
03-03	Hanneke J Dani -Wendy -Zeruja	Henny	Yvonne

Datum	Welkomsteam	Praatjestafel	Collecteren
03-02	Marcel & Erwin	Tonny	Jaap & Jasper
10-02	Lavina & Ina	Rebecca	Ton & Jeroen
17-02	Margaret & Theo	Margaret	Theo & Jordi
24-02	Jaap & Tineke	Leida	Erwin & Karin
03-03	Marcel & Erwin	Tonny	Jaap & Jasper

Datum	Beamer
03-02	Job
10-02	Olivier
17-02	Ton
24-02	Zefanja
03-03	Job

Geluid
Olivier
Theo
Zefanja
Theo
Olivier

Week	Datum	Poetsploeg
6	3-7 febr.	Ruth -Willem
7	11-15 febr.	Margreet -Angelique -Jacqueline
8	18-21 febr.	Anneke -Arina -Dirk
9	25-28 febr.	Ties/Naomi -Jannie -Rebecca
10	4-8 mrt.	Elly -Karin -Adrian & Maria

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.

Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp.

Datum	Koffiedienst	Inschenken & opruimen
03-02	Rebecca & Martine G	
10-02	Hanneke B & Conja	
17-02	Rien & Lucienne	
24-02	André & Ruben	
03-03	Bert & Lies	



Als je niet kunt, dan graag op tijd ruilen met iemand anders

Rooster



Datum	3 Febr. Maaltijd van de Heer	10 Febr.	17 Febr.	24 Febr.	3 Mrt. Maaltijd van de Heer	10 Mrt.
Groep 1-2	Margaret Thijmen Iza	Sandra Anneke Rachel Sara	Arina Jannie Ruben Adriana	Luka Marinda Topagna	Margaret Thijmen Iza	Sandra Anneke Rachel Sara
Groep 3-4	Wim Jedidja	Petra Renske Bram	Sandra Colin Arjon	Wim Jedidja	Sandra Colin Arjon	Jaccoline Silvia
Groep 5-6	Rudi Anke	Selina Angelique	Cees Barendine	Marco Mark	Rudi Anke	Selina Angelique
Groep 7-8	Salome Mae Shannon	Adrian Maria	Jessica Jedidjah	Adrian Maria	Salome Mae Shannon	Jessica Jedidjah

Slapen

Ik kreeg een verhaal te horen dat ik graag met u wil delen:

Er zaten vier mensen aan een tafel te kaarten, en er vielen woorden over en weer. Toen viel mij op dat onder de tafel de duivel lag te slapen, en hij sliep lekker verder. Op een gegeven moment riep er iemand de naam van God, en toen ging er één oog van de duivel open. De mensen kaartten verder en er was iemand die begon te praten over de zonde, en toen ik goed keek gingen allebei de ogen van de duivel open. Ze gingen weer verder met kaarten, toen er plots iemand over de Heere Jezus begon, en toen hief de duivel zijn hoofd omhoog, want hij dacht 'dat gaat niet goed'. De vier mensen kaartten weer verder, maar de boze bleef wakker om te horen wat er gezegd werd. Toen begon één van de mensen te spreken om zich te bekeren tot de Heere Jezus, en hij wilde Hem vragen zijn zonden te vergeven door Zijn dierbaar bloed. Toen kwam de duivel van onder de tafel vandaan, want hij zag in dat hij deze mens zou gaan verliezen en hij zou alles in het werk stellen om dat tegen te gaan.

Geliefde lezer, zo wordt het leven van ons getekend, en zolang we maar in de wereld leven en doen zoals de wereld, blijft de boze slapen. Maar o wee als hij ziet dat we naar de Heere Jezus gaan, dan stelt de duivel alles in het werk om dat te proberen tegen te gaan, maar het zal hem niet lukken want we zijn geborgen in Hem, onze Heiland.

Rien

Weetjes

Zondvloedmythen

Wereldwijd zijn er meer dan driehonderd mythen en volksverhalen van een wereldwijde zondvloed bekend. Hoewel de details verschillen, vertonen de meeste daarvan opmerkelijke overeenkomsten met het Bijbelse verslag.

Daarbij kun je denken aan: de vloed is een goddelijk oordeel, enkele rechtvaardige personen worden gered, en er gaan ook dieren mee op een ark of schip. Van al die honderden verslagen is die uit de Bijbel de enige die wetenschappelijk gezien houdbaar is, onder andere vanwege de in Genesis genoemde afmetingen en verhoudingen van de ark en de duur van de zondvloed.

Drie koningen

Traditioneel wordt zondag 6 januari Driekoningen gevierd, om te gedenken dat de wijzen uit het oosten met geschenken bij het kindje Jezus kwamen. Wie waren de wijzen?

Er worden verschillende uitleggingen voorgesteld:

- Magiërs, oftewel astrologen, mogelijk uit Babylon, die zich bezighielden met sterrenkunde en sterrenwielarij;
- De Babylonische wetenschappers van die tijd;
- Chaldeeën, die bekendstonden als professionele astrologen;
- Zoroastrische (Perzische) priesters, die in de literatuur vaak met 'magi' worden aangeduid;
- Joden, die na de ballingschap in Babel waren achtergebleven. In het boek Daniël is beschreven hoe Daniël en zijn vrienden een hoge positie aan het Babylonische hof hadden. Het is mogelijk dat meer Joden een positie als raadgevers en wetenschappers kregen in het Babylonische, en later het Perzische en Parthische rijk. Als de wijzen inderdaad Joden waren, zou dat kunnen verklaren waarom ze uitkeken naar de Messias. Er staat overigens nergens in de Bijbel hoeveel wijzen er bij Jezus kwamen. Dat dit er drie zouden zijn, is afgeleid uit de drie geschenken die ze gaven: goud, wierook en mirre.



Ben je familie van een aap?

Mensen hebben 23 paar chromosomen, en chimpansees hebben er 24.

Evolutionisten denken dat dit komt doordat het menselijke chromosoom 2 in een ver verleden is samengevoegd vanuit twee kleinere chromosomen.

Als 'bewijs' hiervoor wijst men op bepaalde herhalende stukjes DNA, die je veel tegenkomt bij het centrale deel van een chromosoom, of juist bij de uiteinden. Nader onderzoek toont echter aan dat die DNA-stukken minder vaak voorkomen dan je zou verwachten wanneer mensen en apen een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben. Ook zijn die stukken niet uitsluitend bij het centrale deel of de uiteinden te vinden. Laat je dus niet zomaar voor aap zetten.

Overgenomen van WEET.nl

Heeft u kopij in te leveren?

Dan graag uiterlijk op zondag 24 februari 2019

Dankjewel