



Christen
gemeente
Tholen



Januari
2019

De Parelvisser

aanbidding
gemeenschap
discipelschap
bediening
evangelisatie



Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Christengemeente Tholen

De Parelvisser



"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen. Tel. nr. 0166-602319
christengemeentetholen.nl

Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt; Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel.

Uitgave januari 2019

Van de redactie

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. **3 februari 2019**.

Giften of bijdragen

Wilt u een **algemene gift** of **bouw gift** overmaken dan graag op rek. nr. **NL82RABO 0360 905412**. Wilt u een **gift voor het zendingswerk** overmaken dan graag op rek. nr. **NL61RABO 0360 9536 11** beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482

De Christengemeente

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voorgesprek plaatsvindt. Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden

Inhoud van De Parelvisser

Spreuken: Gods wijsheid voor het leven

Erediensten januari

Week van gebed

Laat ons samen bidden / Gewone helden

Agenda januari

Weetjes

Roosters januari

Rooster Parelkids

Christenslaven

SPREUKEN: Gods wijsheid voor het leven

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
(Spreuken 3:5)

SPOOR JE AFGODEN OP. Spreuken 3 somt zes dingen op die kunnen dienen als kenmerken voor iemand die wijs is en tegelijkertijd de middelen zijn om te groeien in wijsheid. **Het eerste is vertrouwen op de HEER.**

Je kunt in God geloven en nog steeds op iets anders vertrouwen voor je werkelijke eigenwaarde en geluk - wat dan dus je werkelijke god is. Hoe we dit doen verbergen we voor onszelf, en pas als er echt iets misgaat met laten we zeggen je carrière of je gezin beseft je dat het veel belangrijker voor je is dan de Heer zelf.

Wat heeft dit met wijsheid te maken? Alles. Er spelen veel te sterke emoties een rol als het gaat om datgene waar je hart in feite op vertrouwt, of het nou je carrière, je vermogen, je huwelijkspartner, je kinderen of een of andere romantische relatie is. Als er iets is waardoor een van die dingen op het spel komt te staan zul je op een buitenproportionele manier uit het veld geslagen, bang, boos of wanhopig worden. Je oordeel over jezelf en de wereld is daardoor niet zuiver, je blik niet scherp. Afgoderijen van het hart leiden tot dwaasheid in het leven. Het ultieme middel tegen afgoderij is het evangelie. We hoeven onszelf niet te rechtvaardigen door onze daden - door succes of romantiek of prestatie - als we werkelijk bevrijd en gerechtvaardigd zijn door geloof in Jezus (Romeinen 3:21-24).

Vraag: Welke dingen komen er in jouw leven vooral in aanmerking om een alternatieve 'god' te worden?

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (3:5-6)

KEN HEM EN ZIJN WOORD. Een tweede kenmerk van een middel tot wijsheid is **God kennen in al je wegen** - op elk terrein van je leven - en niet op je eigen inzicht steunen (3:5-6 HSV). Onze cultuur vertelt ons om ons eigen inzicht leidend te laten zijn bij alles, om overal vraagtekens bij te plaatsen, inclusief bij de Bijbel. Maar iedereen moet iets kiezen waar hij geen vraagtekens bij plaatst. Moderne mensen stellen geen vragen bij hun recht en vermogen om overal vraagtekens bij te plaatsen. Iedereen leidt zijn leven dus in vertrouwen op een bepaalde ultieme autoriteit. Spreuken roept ons op om dat Gods Woord te laten zijn, niet onze eigen rede en intuïtie.

De Bijbel kan je op al je paden leiden, zelfs als er geen specifiek vers is voor elke omstandigheid die zich voordoet in het leven. Als je jezelf onderdompelt in het verhaal van de Bijbel van een persoonlijke God die ons gemaakt en gered heeft voor een relatie met hem, dan komt elk terrein van je leven - hoe je je geld besteedt, met mensen omgaat, je tijd verdeelt, en naar jezelf kijkt - er anders uit te zien dan wanneer je het verhaal niet zou geloven. Dan neemt wijsheid toe als je je dagelijks leven leidt conform het Bijbelse verhaal en de goddelijke realiteit.

Vraag: Ben je er mee bezig om de belangrijkste thema's van de Bijbel en het verhaal van het 'grote plaatje' te leren begrijpen in plaats van enkel en alleen inspiratie op te doen uit losse Bijbelverzen?

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. (3:7-8)

LAAT JE ONDERWIJZEN. Het derde kenmerk van en middel tot wijsheid is **een bereidheid om naar advies te luisteren**. Dwazen zijn wijs in [hun] eigen ogen (3:7 HSV). Er zijn er die naar geen enkel advies willen luisteren. Andere dwazen luisteren alleen naar een bepaald soort advies. Tieners bijvoorbeeld hebben de neiging om advies van ouderen helemaal van de hand te wijzen maar vertrouwen vooral op de raadgevingen van hun leeftijdgenoten. Velen van ons luisteren alleen naar mensen van ons eigen ras, onze eigen sociale bevolkingslaag of politieke overtuiging en niet naar anderen.

Wijsheid is de dingen door zo veel mogelijk andere ogen bekijken, door het Woord van God en door de ogen van onze vrienden, van mensen van andere rassen, uit andere sociale bevolkingslagen en met andere politieke standpunten, en van onze critici. Wijze vrouwen en mannen zorgen voor een kring van raadgevers om zich heen - mentoren en adviseurs en vrienden en mensen bij wie ze terecht kunnen voor een 'second opinion', Het evangelie is het belangrijkste middel om ervoor te zorgen dat je je wilt laten onderwijzen. Het laat ons zien dat we zondaars zijn, en tegelijk creëert het de mogelijkheid om onze fouten onder ogen te zien zonder ervoor weg te kijken doordat het ons er diep van verzekert dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt. **Vraag:** Is er iemand of een soort iemand naar wie je zou moeten luisteren maar waar je nog geen moeite voor gedaan hebt om dat ook werkelijk te doen?

Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. (3:9-10)

WEES GUL. Het vierde kenmerk van en middel tot wijsheid is **gulheid**. Buitenproportionele liefde voor geld en vertrouwen op de macht ervan verblinden ons, en de beste manier om de macht die geld over ons heeft te doorbreken is door er veel van weg te geven. De eerstelingen (3:9 HSV) van de opbrengst moesten aan God en aan de armen gegeven worden ook al was het nog onzeker hoe groot de opbrengst feitelijk zou worden.

Een boer vertelde aan zijn predikant dat een van zijn koeien onverwacht twee kalfjes had gekregen, 'en als ik ze verkoop, geef ik wat een van de twee me oplevert aan de kerk'. Een paar weken later deelde de man zijn predikant mee: 'Het spijt me dat ik het zeggen moet, dominee, maar het kalf voor de Heer is doodgegaan.' Voor veel van ons geldt altijd dat het het kalf voor de Heer is dat doodgaat. We geven niet planmatig en toegewijd aan God. We wachten om te zien of we genoeg geld hebben om alles te doen wat we willen en geven aan God wat er dan nog over is. Jezus daarentegen gaf, hoewel hij oneindig rijk was, niet maar wat hij overhad maar heel zijn rijkdom en zelfs zijn leven om ons te redden (2 Korintiërs 8:9) **Vraag:** Kun je een plan opstellen om het percentage van je inkomen dat je weggeeft in de komende drie jaar te laten groeien?

Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. (3:11-12)

LEER VAN TEGENSPOED. Het vijfde kenmerk van en middel tot wijsheid heeft te maken met tegenspoed en moeite in het leven. Vaak kan een gul hart en leven tot een toename van financiële voorspoed leiden (3:10). Maar vers 11-12 laten zien dat dit beslist geen absolute regel is. De wereld is 'raadselachtig vol met kwaad, mysteries, en moeiten die voor mensen niet te begrijpen zijn en door hen niet opgelost kunnen worden'. " Het kenmerk van wijsheid is klaar zijn voor lijden. Als je dat niet bent, dan beschik je niet over de juiste vaardigheden met betrekking tot de realiteiten van het leven. Maar **lijden is ook een oefening om te groeien in wijsheid**. Het kan je dichter bij God brengen en je liefde en kracht laten toenemen of bij hem vandaan drijven en je hart verder laten verharden.

Omdat lijden nou eenmaal onvermijdelijk is en het je ofwel wijzer ofwel dwazer maakt, wat moet je dan doen? Je zou je moeiten moeten aanvaarden als middelen voor geestelijke groei en onderdeel van het plan van je liefhebbende Vader. Als je niets anders kunt doen, kun je altijd God verheerlijken door een houding vol godsvertrouwen te hebben in je lijden in plaats van bitter te worden. En de beste manier om dat te doen is door te kijken naar God de Zoon die oneindig lijden onderging voor jou. Dat zal je helpen om hem te vertrouwen als je zelf moet lijden.

Vraag: Ben jij klaar voor tegenspoed?

Waarom wel of waarom niet?

Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen. Zeg niet tegen je naaste: Ga heen en kom nog eens terug en morgen zal ik het geven, terwijl het bij jou is. (3:27-28)

DOE RECHT. Het zesde kenmerk van en middel tot wijsheid in Spreuken 3 is **je inspanssen voor gerechtigheid**. Het goede dat we aan onze naaste moeten geven (3:27 HSV) betekent praktische hulp bij economische of fysieke nood. Het is opvallend dat de tekst eraan toevoegt dat dat niet gewoon een kwestie van liefdadigheid is maar dat je naaste er recht op heeft. Niet voor hen zorgen als ze in nood zijn is niet maar een gebrek aan liefdadigheid; het is onrechtvaardig." Bot gezegd: als jij dingen hebt die je naaste niet heeft, deel er dan van uit, omdat hij of zij recht heeft op dat stukje van de wereld waarover God jou tijdelijk rentmeester heeft gemaakt.

Johannes Calvijn schreef: 'We moeten er niet op letten wat de mensen op zichzelf bezien verdienen, maar dat we bij alle mensen acht moeten slaan op het beeld van God, aan wie wij alle eer en liefde verschuldigd zijn. ... Hij verdient iets heel anders van mijn kant, zul je zeggen. Wat heeft de Heere dan verdiend? Vers 28 gaat zelfs nog verder en zegt dat we niet moeten treuzelen met het goede te doen. Jezus' gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:27-36) definieert onze naaste als iedereen die we tegenkomen die in nood is. **Vraag:** Als je je bezighoudt met naasten in nood, word je daar wijs van. Geldt dat voor jou?

Overgenomen uit: SPREUKEN DAGBOEK van Tim & Kathy Keller

Erediensten

Elke zondagochtend komen wij om 10.00 uur samen in de “Oesterschelp” aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen.
In de erediensten staat de eer van God centraal.
Daarbij passen eerbied en rust, waaruit de ware lofprijzing kan voortkomen.

Eredienst op zondag om 10.00 uur

De zangdiensten worden ingevuld door het aanbedding team

Spreker: Extra:

- | | | |
|-------|---------------------|----------------------|
| 06-01 | Peter Grabijn | Maaltijd van de Heer |
| 13-01 | Anton Lagendijk | |
| 20-01 | André Wisse | Week van gebed |
| 27-01 | Peter Grabijn | Doopdienst |
| 03-02 | Jan Kees de Feijter | Maaltijd van de Heer |

Pareldienst is op zondag 3 februari na afloop van de zangdienst

VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 20 januari

Blijf je ook?

Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.
Blijf je ook? We kunnen dan napraten over de dienst en wellicht nader met elkaar kennismaken.



Iets delen op zondag & mededelingen Bulletin

Mededelingen, getuigenis of andere zaken m.b.t. de eredienst graag voor vrijdagavond 18.00 uur melden. Mededelingen voor het bulletin uiterlijk tot zaterdag 09.00 uur doorgeven.
secretariaat@christengemeentetholen.nl

Opnamen prediking

Op christengemeentetholen.nl kan elke preek downloaden/beluisteren of live meeluisteren via livestream op de website of cd's van de erediensten bestellen/afhalen (contant s.v.p.) bij de techniekbalie

Gebed voor de dienst

Voor de aanvang van de eredienst op zondagochtend is er voorbede voor de dienst en de Parelkids. Deze bidstond is voor een ieder toegankelijk.
Bid je mee, wil je dan uiterlijk om 9.50 uur in DOK 11 aanwezig zijn

Week van Gebed voor de eenheid

20 t/m 27 januari 2019

recht voor ogen

DEUTERONOMIUM 16 VERS 11-20
ZOEK HET RECHT EN NIETS DAN HET RECHT

gebedsbijeenkomsten 19.00 uur - 20.00 uur

Maandag 21 januari: Visnet

Dinsdag 22 januari: Wingerd

Woensdag 23 januari: Oesterschelp & kindergebedsdienst

Donderdag 24 januari: Wingerd

Vrijdag 25 januari: Visnet

Zaterdag 26 januari: Oesterschelp & kindergebedsdienst

Week van gebed

Al sinds enkele jaren organiseren we met een aantal broeders en zusters uit verschillende kerken een gezamenlijke week van gebed, in het kader van de landelijke gebedsweek. We hebben dit als zeer positief ervaren. Ook in het komende jaar hopen we D.V. weer van **maandag 21 t/m zaterdag 26 januari** zo'n gebedsweek te organiseren in Tholen. De planning ziet er als volgt uit:

Gebedsbijeenkomsten 19.00 uur - 20.00 uur

Maandag 21 januari:	Visnet
Dinsdag 22 januari:	Wingerd
Woensdag 23 januari:	Oesterschelp + kindergebedsdienst
Donderdag 24 januari:	Wingerd
Vrijdag 25 januari:	Visnet
Zaterdag 26 januari:	Oesterschelp + kindergebedsdienst

Elke deelnemende gemeente geeft op eigen wijze vorm aan de bijeenkomst in hun eigen gebouw. Het programma bestaat uit een uur van samenzang: enkele psalmen, gezangen of geestelijke liederen, een korte Bijbeloverdenking gevolgd door een tijd van gebed. Dit bidden wordt gezamenlijk of in kleinere groepen gedaan, zowel hardop als in stilte.

In de afgelopen jaren hebben we ervaren hoe goed het was om over kerkmuren heen een stuk eenheid te ervaren. Gesterkt door deze ervaring nodigen wij je uit om ook aan deze bijeenkomsten deel te nemen en met ons samen te bidden. Voor alle duidelijkheid; we spreken niet met elkaar over leerverschillen, ons doel is ook niet theologie bedrijven, ons verlangen is om samen met volgelingen van de Heere Jezus te bidden voor de gemeenten, onze overheid, vervolgte christenen, Israël, de toestand in de wereld en persoonlijke noden. Juist in deze ernstige tijden is het noodzakelijk dat we als Christenen samen bidden en roepen tot onze God.

Meer algemene informatie kunt u vinden op de website: www.weekvangebed.nl
Met broederlijke groeten namens het "Comité Week van Gebed - Tholen."

Laat ons samen bidden

Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.

Jesaja 30:21 HSV

God is degene die ons leven in Zijn hand houdt.

Hij is degene die ons leven leidt op Zijn paden.

Voor mij is dat altijd weer een troostrijke gedachte.

Er is alleen dat punt dat ik moet leren luisteren naar Zijn stem.

Dat mijn gedachteleven zo met God verweven moet zijn dat Hij ook in mijn hart kan spreken. Dan zal het zo kunnen zijn dat ik zomaar denk, laat ik eens dit of dat gaan doen en dat ik me later afvraag: hoe is die gedachte nou eigenlijk bij mij opgekomen?

Het zou zomaar kunnen zijn dat God dan tegen je gesproken heeft.

En dat is wat gebed me ons doet.

We spreken met God, en we leren Zijn stem verstaan.

En eerlijk waar er is niets wat heerlijker is dan bedenken: zou dat de Heer God geweest zijn die zo in mijn hart gesproken heeft?

Wees eerlijk, het is te gek voor woorden, de almachtige God, die tot mij, tot jou spreekt. En dat is wat er gebeurt in ons leven als we ons wenden tot God, dan gaan we Hem verstaan!

Henny

Gewone helden

Dit is een ode aan gewone helden
zij die het liefst onzichtbaar zijn
hun daden groot, hun namen klein -
zij die hun stem niet altijd laten gelden

Voor Rob, van wie zijn kinderen verhalen
dat hij 's nachts tosti's voor ze bakt,
in heel de buurt de banden plakt
Voor Ibrahim die elke zondag komt
vertalen

Voor Henk en Jan en Willemijn
die door een goede geest bewogen
er voor een ander durven zijn

Voor ieder mens met het vermogen
gewoon blijmoedig goed te zijn -
sta op! God heeft je recht voor ogen.

Mark de Boer (Ideaz)

Week van gebed: recht voor ogen.



Agenda januari

Bidstonden

Elke **zondag van 09.50 - 10.00** uur in DOK 11, elke **maandag 19.00 - 20.00** uur, elke **woensdag 08.45 - 09.30** uur en elke **zaterdag 07.00 - 08.30** uur in lokaal 5

Parelkidsvergadering

Dinsdag 8 januari om 19.30 uur voor ALLE parelkidsleiding

Doopstudie

Donderdag 10 januari om 19.30 uur Bijbelstudie over de doop

Huiskringen

Komen deze maand samen in **week 3** (14-18 jan.) **& 5** (28-31 jan.)

Fundament studie

Op **donderdag 10 & 24 januari** om 19.45 uur inloop met koffie of thee, aanvang is om 20.00 uur

Bijbel studie

Op **donderdag 10 & 24 januari** om 19.15 uur inloop met koffie of thee, aanvang is om 19.30 uur. Thema dit seizoen is "Leven en leer van de Heere Jezus in het Mattheüs evangelie"

Vrouwenochtend

Dinsdag 15 & 29 januari om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 uur

Tiener avond

Zaterdag 19 januari inloop om 17.30 u met gezamenlijke maaltijd **& zaterdag 2 februari** om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur

Jeugd avond

Zaterdag 19 januari & 2 februari om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra's place in Tholen. 22.00 uur naar huis

Christian Athletes Tholen

Vrijdag 25 januari CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys

Thools mannenontbijt

Zaterdag 26 januari Gereformeerde kerk Oud-Vossemeer van 08:00 - 10:00 uur inloop 07:45. Meld je even aan, dan kopen we beter in: thoolsemannen@zeelandnet.nl

crea middag

Op **woensdag 30 januari** van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen

Bootcamp

Elke **zaterdag ochtend** sporten van 09.30 tot 10.30 uur. (09.20 uur aanwezig)

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het wekelijks bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl

Weetjes

Tranen

... alleen mensen huilen van geluk en verdriet? Dieren kennen huilen niet als uiting van hun emotie. Ze produceren wel traanvocht, maar dit is alleen om de ogen schoon en vochtig te houden.

... onze emotionele tranen anders van samenstelling zijn dan het vocht dat we maken wanneer onze ogen geïrriteerd raken, zoals wanneer we een ui snijden? Emotionele tranen zitten namelijk propvol hormonen, waaronder stresshormonen. Een theorie is dan ook dat we huilen om ons lichaam schoon te spoelen van de hormonen die vrijkomen bij emoties. Misschien dat daarom een flinke huilbui soms zo lekker kan opluchten.

... huilen ook een vorm van communicatie is? Zolang baby's nog niet kunnen praten of gebaren, is het zelfs hun belangrijkste vorm van communicatie. Al komen de bijbehorende tranen pas als ze twee maanden oud zijn.

Ik moet stoppen met piekeren,
ik moet stoppen met piekeren,
ik moet stoppen met piekeren,
ik moet stoppen met piekeren...



Piekeren op een vaste tijd

Heb jij last van piekergedachten die je maar niet stop kunt zetten?

Spreek dan met jezelf een vaste tijd af waarop je gaat piekeren. Schrijf alle piekergedachten op in een piekerschriftje. Je zult merken dat je op andere momenten van de dag minder gaat piekeren.

En breng vooral al je piekers bij God, elk moment van de dag.

Tips voor het uitvoeren van een grote, vervelende **taak** in kleine stappen:

Probeer je taak zo leuk mogelijk te maken.

Maak er bijvoorbeeld een wedstrijd van; zet een kookwekker op vijf minuten en probeer binnen die tijd een stap af te krijgen.

Zet de muziek aan en zing lekker mee. Sommige mensen met ADHD hebben veel drukte om zich heen nodig om gemotiveerd te blijven

Probeer niet alles tegelijk te doen. Soms kun je in al je enthousiasme de lat erg hoog leggen. Als je het daarna niet afkrijgt raak je teleurgesteld.

Kies daarom een ding, maak dat af en streep het door op je 'to do list'.

Vergeet jezelf geen compliment te geven als het lukt!

Overgenomen uit Eleoscript

Roosters januari

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak

Datum	Crèche	Bible-Theek	Boekentafel
06-01	Anja -Marja -Esther -Rebecca	Henny	Yvonne
13-01	Hanneke J -Dani -Ruth	Lida	Henny
20-01	Hanneke B -Marjolijn -Conny	Olivier	Ina
27-01	Ron -Esther -Wendy -Febe	Anita	Maria
03-02	Conny -Ruth -Egbert -Rebecca	Henny	Yvonne

Datum	Welkomstteam	Praatjestafel	Collecteren
06-01	Marcel & Erwin	Rebecca	Jaap & Jasper
13-01	Lavina & Ina	Margaret	Ton & Jeroen
20-01	Margaret & Theo	Leida	Theo & Jordi
27-01	Jaap & Tineke	Rebecca	Erwin & Karin
03-02	Marcel & Erwin	Tonny	Jaap & Jasper

Datum	Beamer	Geluid
06-01	Job	Theo
13-01	Olivier	Theo
20-01	Ton	Zefanja
27-01	Zefanja	Ties
03-02	Job	Olivier

Week	Datum	Poetsploeg
2	6/11 jan.	Margreet -Angelique -Jacqueline
3	13/17 jan.	Anneke -Arina -Dirk
4	20/24 jan.	Ties/Naomi -Jannie -Rebecca
5	27/31 jan.	Elly -Karin -Adrian & Maria
6	3-7 febr.	Ruth -Willem

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.

Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp.

Datum	Koffiedienst	Inschenken & opruimen
06-01	Bert & Lies	
13-01	Hanneke B & Conja	
20-01	Rien & Lucienne	
27-01	André & Ruben	
03-02	Rebecca & Martine G	



Als je niet kunt, dan graag op tijd ruilen met iemand anders

Dinsdag 8 januari om 19.30 uur Parelkidsvergadering

Rooster



Datum	6 Jan. <i>Maaltijd van de Heer</i>	13 Jan.	20 Jan.	27 Jan. <i>Doopdienst</i>	3 Febr. <i>Maaltijd van de Heer</i>	10 Febr.
-------	--	------------	------------	---------------------------------	---	-------------

Groep 1-2	Margaret Thijmen Iza	Sandra Anneke Rachel Sara	Arina Jannie Ruben Adriana	Luka Marinda Topagna	Margaret Thijmen Iza	Sandra Anneke Rachel Sara
Groep 3-4	Petra Renske Bram	Jaccoline Silvia	Sandra Colin Arjon	Jaccoline Silvia	Wim Jedidja	Petra Renske Bram
Groep 5-6	Rudi Anke	Selina Angelique	Cees Barendine	Marco Mark	Rudi Anke	Selina Angelique
Groep 7-8	Adrian Maria	Salome Mae Shannon	Jessica Jedidjah	Lies Alev	Salome Mae Shannon	Adrian Maria

Christenslaven

Begrijp me goed, ik heb het niet over christelijke slaven, maar over slaafse, moederige christenen. Bevindelijk-gereformeerden moeten tot bekering komen, en wel in de specifieke volgorde van ellende, verlossing en dankbaarheid.

Charismatisch-evangelischen dienen geloof te hebben. Geloof dat bergen verzet, zieken geneest, doden opwekt en naties bekeert.

Voor gewone gematigden is het betamelijk om goed te doen. Voedselpakketten maken, kleding inzamelen en giften geven.

Christenen in het algemeen, ongeacht hun categorie, horen naast dit alles de handen uit de mouwen te steken voor het voortbestaan der kerk. Verqaderinquetje hier, gebedsbijeenkomst daar. Alles voor het Koninkrijk.

Intussen strompelen we hijgend voort op de laatste restjes van onze energie. Het totaalpakket aan taken heeft ons afgemat Het grote G-woord is naar de achtergrond geschoven: we zijn de genade vergeten. We weten nog dat Jezus stierf om ons te reinigen. Het besef dat Hij ook stierf om ons te heiligen, lijkt van lieverlee te zijn vervaagd.

Ja, Hij stierf voor onze heiliging.
En wij hoeven niets.
Slechts drijven en dobberen op de opwaartse druk van Gods genade.
In de ruimte die ontstaat, mogen we iets goeds gaan doen.
Aan onszelf en aan de ander.

Een genadig 2019 toegewenst



FREE

Heeft u kopij in te leveren?
Dan graag uiterlijk op zondag 27 januari 2019
Dankjewel